

Kerstboodschap



12 december 2019

Lessen leren en Liefhebben



Sjaloom.

Mijn naam is Shanoré hetgeen betekent “oude, wijze man”.

Elke keer als ik een Kerstboodschap mag doorgeven, realiseer ik me, dat er op aarde weer opnieuw een jaar bijna voorbij is. Aan deze zijde bestaat tijd niet. Op aarde wél en dat komt o.a. door het dag- en nachtritme, door de seizoenen, door hoogtepunten of gebeurtenissen door het jaar heen.

Hoewel tijd in wezen niet belangrijk is, blijkt het voor mensen toch wel een “ding” te zijn. Je moet immers op tijd klaar zijn met je werk, thuis of bij je werkgever, taken moeten af zijn, je moet tijdig op jouw afspraken of die van partner en kinderen aanwezig zijn, je moet tijdig de voorbereidingen voor kerstmis of een ander feest klaar hebben tijd.. tijd.. tijd.

Het schijnt dat dit de 39^e Kerstboodschap is, die door mij of een andere spirituele gids van Mia en Tonny werd doorgegeven. Er wordt zelfs een verzameling samengesteld, blijkbaar op veler verzoek.

Eenzijds doet me dat veel plezier. De Kerstboodschappen, hoewel eenvoudig, zetten de mensen aan het denken, over zichzelf, over anderen, over actuele gebeurtenissen, over gezondheid, leven en dood.

En over liefde.

Er is geen Kerstboodschap, die niet op de een of andere wijze spreekt over of gerelateerd is aan de ongelooflijke kracht van de Liefde. Dat woord is heel vaak terug te vinden in de themanaam die aan elke Boodschap gegeven is.

Voorheen werden de Kerstboodschappen doorgegeven aan geïnteresseerden en dan stond daar stond alleen de datum bij.

Misschien is het in de loop der tijd wel belangrijker geworden, dat er een themanaam boven de Boodschap staat.

Ik besef dat jullie de Boodschappen wel een keertje lezen, maar ik vraag me af of jullie er na het lezen of na de Feestdagen ook werkelijk iets mee doen?

- Heb je ooit een keer bewust iets gedaan met het thema verdraagzaamheid?
- Heb je iets gedaan met het thema eenzaamheid?
- Heb je iets gedaan met het thema tegenstellingen?
- Heb je iets gedaan met het thema “wonder van God”
- Heb je iets gedaan met eerlijkheid, tegenover jezelf en anderen?
- Heb je iets gedaan met het thema begrip en vergeving, met loslaten en tolerantie?
- Heb je ooit de Zonnegroet gedaan en de kracht ervan echt ervaren?
- Heb je de woorden uit mijn vorige Boodschap meegenomen in je leven, zoals ik voorgesteld heb?
- En last but not least: heb je iets gedaan met het thema, of liever gezegd, met de Kracht van LIEFDE?

Met deze vragen bedoel ik niet of je het eens gelezen hebt en misschien een paar dagen erover gedacht hebt. Nee, ik vraag of je er in je leven daadwerkelijk iets mee gedaan hebt. Heb je het in de praktijk gebracht?

Let wel, ik vel geen oordeel, over niemand. Ook als je een Boodschap 1x leest en het blijft daarbij, dan zal de energie van die Boodschap tóch ergens bij je blijven, op een klein plekje in je hart. Misschien is het deurtje van dat plekje wel een tijdje dicht, maar jij hebt de sleutel. Jij kunt er altijd heen, wanneer je maar wilt.

Ik ben dankbaar voor iedereen, die mijn Boodschap leest.

Maar de Boodschappen zijn niet zomaar Boodschappen, het zijn geen loze woorden. Als ik zeg “alles is altijd goed”, of “er is een reden voor alles wat er gebeurt”, of “het antwoord op je vraag *is* er al”, dan zijn dat niet zomaar opmerkingen. Het gaat niet om de woorden, maar om de lading. De lading is, dat de Universele Waarheid altijd beschikbaar is, altijd gevonden kan worden, als je je er maar voor wilt open stellen. De Waarheid is Liefde, voor jezelf en voor de ander.

Alles *is* altijd goed. Ja, dat klopt. Waarom? Omdat ieder van jullie naar de aarde komt om bepaalde lessen te leren. Of de les moeilijk of gemakkelijk is, of je de les leert of niet, of je slaagt of niet, daar gaat het niet om. Het gaat om de reis, het gaat om het ervaren van de les – en dat is altijd goed, ongeacht hoe het uitpakt.

En er is altijd een reden voor alles wat er gebeurt. Ja, dat is ook zo.

Als je hard gestudeerd hebt voor een examen en je slaagt desondanks niet, dan is daar een reden voor.

Welke? Soms kom je daar meteen achter, soms duurt het maanden of jaren. Misschien moest je wel zakken voor dat examen, omdat je (bewust of onbewust) niet de juiste studiekeuze hebt gemaakt.

Misschien maakte je die keuze omdat anderen zeiden, dat dit het beste voor je was.

Of maakte je die keuze omdat het de gemakkelijkste weg leek. Stel, je studeerde voor advocaat en je zakt. Misschien kom je er dan achter dat je liever arts zou worden en mensen helpen. Of misschien wilde je eigenlijk architect worden, maar deed je dat niet omdat ik weet niet waarom. Mensen maken nu eenmaal keuzes en als jij voor iets kiest, dan heeft die keuze een gevolg. Als anderen iets kiezen, dan heeft dat ook gevolgen.

Misschien is nu wel tijd voor verandering. Maar zoals gezegd, je ziet de reden niet altijd meteen.

Als je naar de aarde komt, dan zijn de keuze voor het aardse leven en de keuze voor bepaalde lessen, de keuze voor een bepaalde opvoeding altijd versluierd. Dat lijkt oneerlijk, maar dat is het niet.

Wanneer ben je bereid te leren?

Meestal wanneer je een doel voor ogen hebt. En dan ga je op weg en je doet je best, met dat doel voor ogen.

Dat is dus wat je doet voor je naar de aarde komt. Je hebt een doel voor ogen en bent bereid lessen te leren om dat doel te bereiken.

Maar mens is mens. Mens wil alles weten. Mens wil alles onder controle hebben. Maar ook: mens wil gewoonlijk niet geprezen worden voor dingen, die hij niet zelf gepresteerd heeft. Je gaat niet pronken met andermans successen. Je bent pas vervuld en gelukkig als je zélf iets gepresteerd hebt.

En het meest vervuld en gelukkig zul je zijn, als je een bijzonder moeilijke taak hebt volbracht, een bijzonder moeilijke les hebt geleerd; ineens te beseffen dat je iets geweldigs hebt gedaan, terwijl je niet eens wist, dat het een les of een test wás.

Er wordt van je gevraagd in je leven goed op te letten, opmerkzaam te zijn, acht te slaan op mensen, dingen en gebeurtenissen om je heen.

Zovelen vragen: "wat is mijn les?"

Het antwoord is: "*dit*, wat ik net zei over opletten, opmerkzaam zijn etc."

Wat is je les?

Zet één stap en zet dan de volgende stap en daarna weer een stap. Het leven is *dit* moment, dan het volgende moment en dan weer een moment.

Het leven is niet 87 jaren leven of slechts 3. Het leven is ademen, zien, horen en voelen. En bovenal LIEFHEBBEN.

Het leven bestaat uit een aaneenrijging van momenten. En niet het aantal momenten telt, maar hoe jij die momenten invult. Hoe leef jij elk moment? Hoe be-leef jij elk moment?

Waardeer je wie je bent? Respecteer jij jezelf? Houd je van jezelf? Als een of meer van de antwoorden op deze vragen "nee" is, dan ken je nu je les. Het pad ligt voor je.

Deze Kerstboodschappen worden doorgegeven uit liefde. Het zijn geen voorspellingen en het zijn zoals gezegd geen loze woorden.

Als je straks in de verzameling dingen terug leest, dan zul je zien, dat elke Boodschap veel dieper gaat dan alleen de zichtbare tekst. Het zijn verborgen wijsheden, lessen.

Sta open voor alle ervaringen in je leven.

Maar altijd en vooral: wees lief, heb lief, geef liefde en ontvang ze ook. Liefde gaat nooit verloren.

Alle liefde die jij hebt en die onbeantwoord lijkt, zal altijd op een of ander moment in je leven op een of andere wijze en in een of andere vorm bij jou terug komen en je genezen, je troosten, je kracht geven.

LIEFDE maakt HEEL.

Mag ik jullie dan nu heel fijne Feestdagen wensen? Vier feest en wees gelukkig.
Sjaloom.

